

In de voetstappen van

Peerke Donders

Tilburg, 2 juli 2022

bisdom van
's-Hertogenbosch

De bedevaart op 2 juli in foto's!

Zaterdag 2 juli is het dan eindelijk zover. We kunnen op bedevaart naar Peerke Donders in Tilburg! Het is een bedevaart van één dag, maar wel een echte. Van alle kanten van het bisdom komen gezinnen naar Tilburg. Er rijden zelfs touringcars voor de pelgrims die van ver komen.

Tijdens de opening vertelt Paul Spapens waar we eigenlijk zijn. Wat is dat: de Goirkese kerk? Daarna vertelde Mgr. Rob Mutsaerts waar Peerke uit leefde. Hij vertelde het verhaal van het jongetje met de vijf broden en twee vissen. Jezus gaf er 5000 mensen mee te eten. Mgr. Mutsaers gaf ons de pelgrimszegen. Daarna gingen we naar buiten.



In en rondom de Goirkese kerk...



Picknick in het Peerke Donders park



De werken van barmhartigheid



De slotviering



Er zijn natuurlijk nog meer foto's gemaakt. Als deze klaar zijn, krijgt u bericht waar u deze kunt bekijken.



Het leven is zalig in Tilburg
(Door Paul Spapens)

Fris en gesteven, recht uit de verpakking, hangt de Brabantse vlag boven de ingang van de St. Dionysius-kerk aan de Goirkestraat in Tilburg. Een paar honderd meter verderop in deze straat met statige fabrikantenvilla's uit het textielverleden van Tilburg is het Textielmuseum gevestigd en als je dan nog wat verder doorloopt kom je uit bij het De Pont Museum. Dit alles om een gevoel te geven waar je deze Dionysius-kerk met de Brabantse vlag moet zoeken.

Vormt die vlag al een zekere uitnodiging, pal daaronder staan twee lange tafels met tig kannen gevuld met koffie en thee en dáárachter weer een drietal vrijwilligers dat ongevraagd vraagt:

“Koffie?”

“Doe mij maar thee. Moet je weten, ik ben een Brabander die bij wijze van uitzondering geen koffie lust.”

“Zeker, thee, dat hebben we ook. Suiker? Een fijne bedevaart.”

De uitnodiging, zoals hierboven geduid, betreft in eerste instantie de kerk te betreden, hetgeen sowieso een prachtige culturele ervaring is, want de St. Dionysiuskerk is in 1835/1839 gebouwd met geld (10.000 gulden) van Koning Willem II, in Tilburg bijgenaamd ‘de Tilburgse Koning’ omdat hij in deze stad veel liever verbleef dan in het mufte en wufte Den Haag. ‘Hier adem ik vrij’, placht de koning te zeggen. In dit godshuis, een van de eerste voorbeelden van de neogotiek, begint de tweede gezinsbedevaart van het bisdom Den Bosch.

Centraal staat Peerke Donders, de Tilburgse zalige die al tijdens zijn leven indruk maakte door de manier waarop hij de werken van barmhartigheid (toen nog zeven, inmiddels acht) in de praktijk bracht door 27 jaar alles te geven voor de melaatsen in Suriname en zich ook te keren tegen slavernij. Geïnspireerd door deze missionaris zijn op zaterdag 2 juli zo'n 130 deelnemers (kinderen, ouders en grootouders) als pelgrims op weg om op een eigentijdse manier te ervaren wat die werken van barmhartigheid ook alweer inhouden.

Zomaar een voorbeeld. Het kan haast niet anders dat de oudste EHBO-vereniging van Tilburg naar Peerke Donders is genoemd. Vrijwilligers geven demonstraties en laten zo een beetje proeven van ‘de zieken verzorgen’, een van die werken van barmhartigheid. Na de pelgrimszegen door bisschop Rob Mutsaerts, die op een zeer aansprekende manier enkele tientallen kinderen bij het pelgrimsverhaal betreft, wemelt het voor de middag in en rond de Dionysiuskerk van zulke activiteiten. Het weer is zo fantastisch dat het lijkt alsof de gewaardeerde Clarissen van Megen er de hand in hebben gehad.

Tegen het middaguur staan een paar touringcars voor de kerkdeur met de Brabantse vlag. Dat zijn dan weer voorbeelden van de werkelijk perfecte organisatie van de Familiebedevaart - iedereen die deelnam zal dit bevestigen. Hier mogen de namen van de organisatoren niet onvermeld blijven: Ingrid van Meer en Manon van den Broek. Sjesus!, wat hebben die hun best gedaan, hoor je allerwegen, ook in het Peerke Donders Park waar deel twee van deze zeer hedendaagse pelgrimage zich afspeelt. Ook hier nog een paar uur verschillende workshops. Neem bijvoorbeeld het achtste werk van barmhartigheid, zorg voor de schepping, uitgewerkt in het aanleren van een Awasa-dans uit het vele-culturenland Suriname. Omdat de hier geboren Peerke Donders in Suriname werkzaam was als missionaris, is het programma doorspekt van Surinaamse cultuur, tot en met de afsluitende hapjes. Het zoveelste bewijs dat de liefde door de maag gaat...

Maar toen was er eerst nog een gezamenlijke viering in de openlucht in het Peerke Donders Park, met onder anderen bisschop De Korte als celebrant en wel tien misdienaartjes; de gelovigen in het gras, de uitvoering van de Missa Petrus Donders, een muzikaal hoogtepunt, een mix van Nederlandse en Surinaamse klanken en woorden. Als er een stilte viel, ritselden de miljoenen bladeren van de monumentale bomen wat iedereen voelde: wat een ontzettend fijne dag! Voor herhaling vatbaar. Laat de Familiegezinsbedevaart een blijvertje zijn, sterk hedendaags voorbeeld van samen het geloof vieren.

De stickers!

We misten een stapeltje stickers... Maar zoals je ziet: ze zijn allemaal terecht. Wil je heel graag nog een bepaalde sticker: stuur een berichtje naar familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl. Via onze postduiven zorgen we ervoor dat de sticker bij jou komt.

Familiespel

Bij 'Suriname, wat is dat voor een land?' werd een spel genoemd dat je thuis kunt spelen. Hier vind je dat spel: [Speel het FAMILIEVERHALENSPEL en leer de ander beter kennen!](#) | www.familieverhalenspel.nl



Dank, dank, onze grote dank!

Zonder de bereidheid van al die open, bereidwillige mensen (vaak uit Tilburg) om in dit bijzondere, soms ook kansloos genoemde avontuur te stappen, zou 2 juli een dag geweest zijn als alle andere.

Zo is het niet gegaan.

Dank jullie wel, dappere zieners, doorzetters, niet vragen maar poetsen mensen, bel-mij-maar-ik-doe-het-wel mensen. De mensen van de koffie, de sjuowers van het voetbalelftal uit België, de medewerkers van Jerry Bergraaf, de mensen van het Peerke Donders Paviljoen, de vrijwilligers van de Goirkese kerk, de religieuzen die kaarten schreven namens Peerke, mensen die spullen spaarden voor de bootjes, mensen die broodjes smeerden. Dank jullie wel Perry, Henk, Ferdi, Paul, Savitri, Tamara, Raoul, Dennis, Gerard, Cyrus, Ramon, Mariangela, Helene, Owen, Rogan, Elaine, Niek, Evita en echtgenoot, Guy, Angelo and friends, Petra, Petra, René, Annie, Lotus, Geert, Claudia, Marc, Joost, Marlies, Anita, Karel, Harry, Ad, Han, Lianne, Erica, Gerrit, Henriette, Lia, Petra, Jack, Eline, Agnes, Yaëla (hoe is het met je voet?), Marie-Reine, Mireya, Dorris, Helmi, Eugenie, Emilie, Esther, Chantal, Ruud, Freek, Rob, Anja, Hildegard, Hein, Denis, Hans, Pim, Jeff, Gerrit, Mitchell, Elmond, Chris, Marenthe, Celine, Jan, Peter, Jerry, Frank en al die anderen wiens naam er toch niet bij staat. Dank voor jullie bereidwilligheid en grote inzet.

Dank aan de trappisten van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, de Zusters van Liefde O.L.V. Moeder van Barmhartigheid in Tilburg, de custodie van de Minderbroeders Kapucijnen in Tilburg, Erfgoed Tilburg en andere gulle gevers die deze bedevaart mogelijk maakten. Zonder jullie niets!

Grote dank tenslotte aan onze vormgeefster **Hennie Bertens** die Peerke letterlijk een gezicht heeft gegeven. Dank!

Save the date!

Na deze bedevaart komt er weer een nieuw avontuur. Wat dat zal zijn, weten we nog niet. Alleen de datum is bekend: **zaterdag 1 juli 2023**. Houd deze datum vrij, en vuur je parochie aan om met de gezinnen mee te doen op deze dag! Ook **zaterdag 8 oktober 2022** is een bijzondere dag. In Den Bosch zal dan voor de tweede keer de gezinsbedevaart naar **Maria** worden gehouden. Welkom! Je krijgt hierover nog bericht.



zaterdag
2 juli
2022
Tilburg

En dan tenslotte: een filmpje!

Op 2 juli heeft Katholieven.nl opnames gemaakt voor een filmpje over hoe parochies banden met de gezinnen kunnen verfrissen. Kijk en geniet nog een keer van de dag: [Katholieven](http://Katholieven.nl)